



de nachtegaal omdat  
zijn liedje anders klinkt.

Waarom haat, verbrandt  
verjaagt en doodt  
de ene mens dan wel  
de ander? Toch niet  
  
omdat hij anders is?

## Toch niet?



geschreven door  
**Maja Panajotova**

De merel doodt toch niet

-6-

-7-

[www.minibooks.ch](http://www.minibooks.ch)

-5-

-4-

-3-

-2-



De bij verjaagt toch niet  
de vlinder omdat  
hij uit dezelfde bloem drinkt.



De zon verbrandt toch niet  
de maan omdat  
ze blank is.

De dag haat toch niet  
de nacht omdat  
hij zwart is.